

# “ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ”

Εδώ μπορείτε να δείτε μερικές ενδεικτικές εργασίες των μαθητών/τριών της Γ1΄ και Γ3΄ στο μάθημα της Ιστορίας. Οι μαθητές/τριες ανέλαβαν να «δώσουν φωνή» σ’ ένα παιδί των σπηλαίων, τον Γκρέι!



Γεια σας. Είμαι ο Γκρέι. Ζω και κοιμάμαι σε σπηλιά. Όταν δεν είμαστε μέσα για να προστατευόμαστε και να ξεκουραζόμαστε, είμαι έξω με άλλους και κυνηγώ ζώα. Μετά τα ψήνουμε στη φωτιά. Όταν φάμε καλά, χορεύουμε γύρω από την φωτιά, γιατί την λατρεύουμε τη φωτιά. Επιτέλους, δεν κρυώνουμε πολύ και το φαγητό είναι νόστιμο.

Όπως και εσείς #μένουμε σπηλιά για να προστατευτούμε από τον κορονοϊό ....

**#μένουμε σπίτι**

**#μένουμε σπηλιά**

Γ1'



Στην εποχή μου ζούσαμε σε σπηλιές που πολλές φορές βρίσκονταν κοντά σε λίμνες. Τα ρούχα μας ήταν φτιαγμένα από δέρμα ζώων. κυνηγούσαμε ζώα χρησιμοποιώντας ακόντια και τσεκούρια. Τα ψήναμε σε φωτιά που ανάβαμε με ξύλα. Πολλές φορές τα βράδια ανάβαμε φωτιά και μαζευόμασταν όλοι μαζί για να περάσουμε τον χρόνο μας.

Γ1'



Καλημέρα, είμαι ο Γκρέι και είμαι 8 χρονών. Θα ήθελα να σας περιγράψω πως ζω.

Πρώτον, ζω σε μια σπηλιά που έχει πάνω ζωγραφίες .

Δεύτερον, κυνηγάμε για να βρούμε την τροφή μας.

Τρίτον, μας αρέσει να ανάβουμε την φωτιά και να τρώμε αυτό που κυνηγήσαμε.

Τέλος, στον ελεύθερο μας χρόνο, μας αρέσει να χορεύουμε γύρω από την φωτιά με κέφι και χαρά!

Μακάρι να σας άρεσαν τα πράγματα που κάνω στην καθημερινή ζωή μου!!!!

Γ3'



Γεια σας, είμαι ο Γκρέι και είμαι 9  
χρονών. Ζω με την οικογένεια μου σε μια  
σπηλιά. Κάθε μέρα πηγαίνω με τον  
πατέρα μου κυνήγι και φέρνουμε φαγητό  
και το ψήνουμε στη φωτιά.

Μετά το φαγητό όλοι οι φίλοι  
μαζεύονται, ανάβουμε τη φωτιά και  
χορεύουμε γύρω-γύρω.

Γ3'